

NÜKLEERE KARŞI BİR KEZ DAHA AKKUYW DAYDIK

Bahadır GÜVEN, Denil IŞIK, diten POUT

Akkuyu'da yapımı tasarlanan nükleer enerji santraline karşı gerçekleşen şenliğe, Ankara, İstanbul, Adana» İskenderun, Mersin gibi illerden TMMOB'a bağlı odaların temsilcileri, çeşitli akademisyenler, çevre örgütleri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcilerinden katılım sağlandı.

5 Ağustos 2000^6 gerçekleşecek olan şenliğe katılmak üzere yola çıktık ve sabahın ilk ışıklarıyla Torosların muhteşem görüntüsüyle gözümüzü açtık, Hele o mavinin her tonunu içerisinde barındıran denizi ve koyları görünce artık yorgunluğumuzdan eser kalmamıştı. Bu güzellikleri gördüğümüzde buraya nükleer enerji santrali kurmak isteyenlere karşı yürütülen toplumsal tepkilerin haklılığını bir kez daha anladık. Yaklaşık 20 yıldır Akkuyu'ya nükleer enerji santrali kurma söylemleri, başta TMMOB olmak üzere çeşitli çevre örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden, siyasi partilerden, öğrencilerden ve halktan tepkilere, protestolara neden olmuştu, Bu zaman aralığında meydana gelmiş olan nükleer enerji facialarına (Çernobil, İkitelli v.b.), bölgenin deprenselliğme ve uzmanların santralin çevreye vereceği zararlar hakkındaki uyarılarına kulak asmayan siyasal iktidar sonunda çark etti ve santralin yapımını süresiz olarak iptal etti. Yıllardır verilen mücadeleye sonunda kazanılan süresiz erteleme yarattığı geçici mutlulukla bu sene ki şenlik daha da coşkulu geçti.

Ancak henüz her şey bitmemişti ve daha yapacak çok şey vardı. Ülkenin dört bir yanından gelen nükleer karşıtları ve çevre dostlarıyla birlikte 7. Kez daha Akkuyu'da projesi hazırlanmış ve inşa aşamasına gelmiş olan ve nükleer cehennemi yapılmak istenilen mekandaydık, Sloganlar eşliğinde pankartlarımızı açıp santralin inşa sahasını da içine alan Büyükeceli köyünün meydanına doğru yürümeye başladık. Yol boyunca rastladığımız bahçeler ve muhteşem manzara korunması gereken değerler konusunda eylemimize bir kez daha anlam kazandırıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de jandarma önümüzü keserek kimlik ve çanta kontrolü yaptı. Köy meydanına vardığımızda yakın çevreden katılan çevre dostları ve köy halkı bizi alkışlarla karşıladı. Meydanda katılımcıların yaptığı konuşmaların ardından eylemimizin ilk aşaması bitmiş oldu.

Konuşmacılar; nükleer santrallerin ülkemizin elektrik enerjisi sorununu çözmek bir yana dışa bağımlılığı daha da artıracığı ve yeni çözümü güç sorunlar yaratacağını, devletin kamu finansman zorluklarını gerekçe göstererek / özelleştirmeyi zorlarken diğer yandan nükleer enerji

santralleri gibi pahalı kamu yatırımlarını planlıyor olmasını, düşük maliyetli güvenilir ve çevreye zararsız bir enerji kaynağı diye tanımlanan nükleer gücün on yıldan biraz fazla bir süre içinde; aksine yüksek maliyetli, güvenilmez bir enerji kaynağına dönüşeceğini dile getirdiler. Yine bu nedenle gelişmiş ülkelerdeki nükleer enerji santrallerinin taşıdığı riskin büyüklüğünü ve gerçekliğini en iyi ifade eden olgunun hiçbir sigorta şirketinin bu santralleri sigortalamaması konularına değinerek bu nedenlerle bu güzelliklerden kolay kolay vazgeçmeyeceğimizi, kaybetmemek için daha fazla mücadele edeceğimizi bu karşı duruşun kesin sonuç alınıncaya kadar bitmeyeceğini tekrarladılar,

80'i yıllardan beri yapımı dile getirilen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ilk yatırım maliyeti, geçen bu uzun süre zarfında karşılaşılan kazalar(Çernobil, İkitelli vb.) sonrası getirilen yeni güvenlik tedbirleri nedeniyle giderek yükselmiş ve bu aynı zamanda santralin yapım süresinin de uzamasına neden olmuştur. Bu 20 yıllık süre içerisinde siyasal iktidarlar yalanlarıyla insanları kandırmayı ihmal etmedi. Radyasyonun azının zararlı olmadığı, eğer nükleer enerji santralleri yapılmazsa ülkenin karanlıkta kalacağı v.b gibi yalanların yanında köylülere de santralin onlar için büyük bir maddi kazanç kapısı olduğunu göstermeye çalıştı. Ancak biz gördük ki köylüler zaten mevcut gelir kaynakları olan tarım, balıkçılık ve turizm alanlarını yok olacağını görmüşlerdi ve bizlerle birlikte "Nükleere Hayır", "Akkuyu Karakuyu Olmayacak" diye haykırdılar.

Akşam ise bir kez daha aynı meydana konser için toplandık. Yıllardır süren bu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, kimi zamanda söyledikleri türkülere Akkuyu'yu, Gökova'yı konu ederek bu konunun unutulmamasını ve sürekli gündemde kalmasını sağlayan çevre dostu sanatçıların verdiği konserle şenliğe nokta koyup gelecek yıl aynı yerde buluşmak üzere vedalaşarak Akkuyu'dan ayrıldık.

Amerika ve Avrupa ülkelerinin birer birer vazgeçtiği, kapattığı nükleer enerji santrallerinin halen ülkemizde yapılmak istenmesi, nükleer enerji santralleri ile birlikte gelecek olan zararların görmezden gelinmesi, halen doğal güzelliklerimizi birilerine peşkeş çekilmeye çalışılması, tüm değerleri kar ile ölçerek ülkemizi geri teknoloji ürünü yatırımlara mahkum etmeye çalışılması birçok akademisyenin ısrarla ortaya koyduğu daha sağlıklı ve ucuz enerji İretim projelerini ciddiye almamaları, ülkemizi "yönetemeyenlerin" ayıbı olsa gerek.